

ΤΕΓ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ

Ακίντ, Αλέξανδρος, Γιάννης, Γιόβανα, Γιώργος,
Δημήτρης, Θοδωρής, Κυρία Δάνα, Νίκος, Ξεχασιάρα,
Πηνελόπη, Σάββας, Τζόνι Χανς

Το δικό μας βιβλίο



Τάξη Α'2 Δημοτικού
2018-19

Στους μικρούς συγγραφείς
της Α'2 τάξης 2018-19



Όταν παίρνω λίγα λεφτά, αγοράζω ελληνικά βιβλία.
Και αν περισσέψει τίποτα, αγοράζω τρόφιμα και ρούχα.
[Έρασμος, 1469-1536, Ολλανδός ουμανιστής](#)

Πίνακας περιεχομένων

(με αλφαβητική σειρά των ονομάτων των συγγραφέων)

1. Μονόκεροι και βιντεοπαιχνίδια, σελ. 4
2. Ο σκύλος μου, σελ. 5
3. Μολύβια εναντίον γόμες, σελ. 6
4. Όταν κέρδισα ένα βιβλίο, σελ. 7
5. Η μαϊμού και το δέντρο, σελ. 8
6. Εγώ και το σκυλάκι, σελ. 9
7. Ο αδελφός μου, σελ. 10
8. Ο λυπημένος δράκος, σελ. 11
9. Το κυνήγι του δράκου, σελ. 12
10. Η θάλασσα και το δελφίνι, σελ. 13
11. Εγώ πήγα κάμπινγκ, σελ. 14
12. Όταν πήγα στην εκκλησία, σελ. 15
13. Ο πόλεμος για τον κρύσταλλο, σελ. 16

Μονόκεροι και βιντεοπαιχνίδια



Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δυο παιδιά, ένα κορίτσι που τη λένε Εύα και ένα αγόρι που τον λένε Κωνσταντίνο και έμεναν στο Λονδίνο.

Μια μέρα ο Κωνσταντίνος και οι φίλοι του πήγαν στο δάσος. Βρήκε έναν μονόκερο δίπλα στο ποτάμι. Ο Κωνσταντίνος τον πήρε σπίτι του και η Εύα τον αγάπησε, γι' αυτό πήγε και αγόρασε ένα Π σι 4.

Ο Κωνσταντίνος το πήρε κι άρχισε να παίζει. Όλα καλά μέχρι που ο μονόκερος έσπασε την τηλεόραση.

ΤΕΛΟΣ

Άκιδ

Ο σκύλος μου



Τον σκύλο μου τον λένε Χάρη.
Όταν ο Χάρης έφυγε ήταν 6 χρονών.
Εμένα μου λείπει ο Χάρης. Στη Σλοβακία
εγώ παίζω μπάλα με τον Χάρη.

Μολύβια εναντίον γόμες



Μια φορά κι έναν καιρό ήταν πολλά μολύβια και γόμες. Μια μέρα ξύπνησαν τα μολύβια και οι γόμες.

Το πρωί ένα μολύβι χοροπηδούσε, μετά από δυο λεπτά εμφανίστηκε μια γόμα. Συναντηθήκανε στην καφετέρια και συζητήσανε αν θέλουν να κάνουν πόλεμο και αποφασίσανε να κάνουν.

Την επόμενη μέρα νίκησαν οι γόμες, επειδή οι γόμες μπορούσαν να τα σβήσουν.

Όταν κέρδισα ένα βιβλίο



Μια μέρα η κυρία Ελπίδα μας έδωσε βραβεία. Εγώ κέρδισα το πρώτο βραβείο, γιατί διάβασα πολλά βιβλία τα Χριστούγεννα. Το βιβλίο που κέρδισα είχε πολλές ιστορίες κι από πίσω είχε πολλές γραμμές για να γράψεις μια ιστορία.

Μου άρεσε πολύ! Ήταν μεγάλο, γι' αυτό δεν το διάβασα όλο ακόμα. Θα το διαβάσω ξανά το καλοκαίρι!

Η μαϊμού και το δέντρο



Μια φορά κι έναν καιρό μια μαϊμού έπαιζε στα δέντρα, αλλά η μαϊμού ήταν βαριά και τα δέντρα έπεσαν.

Τότε η μαϊμού πέταξε στον ουρανό κι είδε τα σύννεφα και τον ήλιο.

Εγώ και το σκυλάκι



Εγώ ήμουν στην αυλή με τους φίλους μου και το σκυλάκι η Κάντι ήταν έξω. Πήγα να τη χαϊδέψω και με δάγκωσε στο στόμα γιατί πεινούσε και έτρεχε πολύ αίμα. Πήγα στο νοσοκομείο και μου έκαναν δυο ενέσεις.

Ο αδελφός μου



Ο αδελφός μου λέγεται Αλέξανδρος. Είναι πολύ μικρός. Έχει μεγάλα μάτια και κάνει πολλά κακά. Όταν κλαίει, του δίνουμε γάλα.

Όταν είναι ξύπνιος, παίζω με αυτόν.

Ο λυπημένος δράκος



Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας δράκος με δύο φτερά κι ήταν συνέχεια λυπημένος.

Μια μέρα εκεί που περπάταγε είδε ένα αγοράκι μόνο του στο δάσος.

«Τι κάνεις εκεί, καλέ μου δράκε;»

Ο δράκος δεν τον είχε καταλάβει τι του έλεγε και συνέχισε τον δρόμο του, αλλά μετά γύρισε και τον κοίταξε.

«Θα με πάρεις στην πλάτη σου να πάω σπίτι;»

«Ναι», γρύλισε ο δράκος και το αγοράκι ανέβηκε στην πλάτη του και πετάξανε μακριά.

Όταν φτάσανε, ο δράκος δεν ήταν άλλο πια τσαντισμένος.

Από τότε ο δράκος ήταν πάντα πράσινος!



Το κυνήγι του δράκου



- Μπαμ!!!!!!!!!!!!!!!
Πέταξε!
- Το έπιασα!
Ωραία!
- Ααααα, πάμε!
Πέταξε τώρα έτσι!
- Πρέπει να τους
σταματήσουμε!
- Συγνώμη,
μπαμπά! Πρέπει
να το κάνουμε!

Η θάλασσα και το δελφίνι



Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα δελφίνι. Αυτό το δελφίνι αγαπούσε πολύ τη θάλασσα.

Μια μέρα ένας ψαράς είπε: «Πόσα ψάρια και δελφίνια θα πιάσω σήμερα;»

Το δελφίνι άρχισε να ανησυχεί. Δεν ήθελε να φύγει από τη θάλασσα και από τότε δεν έβγαινε καθόλου από τη σπηλιά του.

Εγώ πήγα κάμπινγκ

Μια φορά εγώ πήγα στο δάσος κι είχε μια φωτιά.

Εμείς τότε ζεσταθήκαμε γιατί είχε ζέστη. Μετά μαγειρέψαμε μακαρόνια και τα φάγαμε. Ήταν νόστιμα και μετά πήγα για ύπνο.

Το πρωί ξύπνησα, έφαγα πρωινό και γύρισα στο σπίτι μου και έπαιζα με την αδελφή μου.



Όταν πήγα στην εκκλησία



Μια μέρα, όταν πήγα στην εκκλησία και ήμουν στο ιερό, την ώρα που ήταν το Ευαγγέλιο, κρατούσα τη λαμπάδα κι έπαιζα. Και έπεσε η λαμπάδα κι έπιασε φωτιά. Αλλά μια κυρία πάτησε το αναμμένο φυτίλι και έσβησε η φωτιά.

Ο πόλεμος για τον κρύσταλλο



Πολλά πολλά χρόνια πριν σε έναν γαλαξία πολύ μακριά... υπήρχε ένας κρύσταλλος που κυβερνούσε τον γαλαξία. Αλλά ένας χώρος αυτού του γαλαξία ήταν κακός και οι άλλοι καλοί. Για πολλά χρόνια έκαναν πόλεμο και όλοι έσπρωξαν στο έδαφος του πολέμου. Όποιος κερδίσει τον πόλεμο θα πάρει τον κρύσταλλο.

Μια σκοτεινή νύχτα πολλοί από την καλή πλευρά πήγαν στην κακή πλευρά και έριξαν βόμβες στον κακό στρατό... και... μπουμ!!!!!!!

Μετά από αυτό πήραν τα σπαθιά τους και τα έμπηξαν στον εφέντη τον κακό. Και τέλος οι καλοί του πήραν και τον κρύσταλλο!!!!

ΤΕΛΟΣ

Τζόνι Χανς



των μαθητών της Α'2 τάξης
του Ελλ. Σχολείου Αγ. Αθανασίου Κέμπριτζ.
Σχ. έτος 2018-19

Δασκάλα της τάξης: Ελπίδα Σαμαλτάνη

